

Aurelius Augustinus, ook wel Augustinus van Hippo of Sint Augustinus genoemd, (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.

Augustinus kwam ter wereld en stierf in de toenmalige gekerstende West- Romeinse provincie Africa, tegenwoordig noord-oost Algerije en Noord- Tunesië. Hij werd geboren in het provinciestedje Thagaste (het tegenwoordige Souk- Ahras) als zoon van een heidense (niet-christelijke) vader en een vrome christelijke moeder die Monica heette. Hij overleed in Hippo Regius (het tegenwoordige Annaba), waar hij van 396 tot zijn dood bisschop was.

Zijn ouders hadden het financieel niet breed, maar trachtten desondanks hem de beste opvoeding van die tijd te geven. Augustinus genoot lager en voorbereidend hoger onderwijs in Thagaste en Madaura. Na de vroege dood van zijn vader liet moeder Monica (financieel gesteund door anderen) hem studeren. In 375, op 21-jarige leeftijd, werd hij leraar in zijn geboorteplaats en het jaar daarop vestigde hij zich in Carthago als leraar in de retorica. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome, waarna hij in 384 tot rector aan het hof in Milaan werd benoemd. In 386 bekeerde hij zich tot het christendom en werd met Pasen in 387 door Ambrosius, de bisschop van Milaan, gedoopt.

Hierna keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in Africa, tijdens deze reis overleed zijn moeder Monica in Ostia . Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met Bijbelstudie te hebben bezig gehouden, werd Augustinus in 391 eigenlijk tegen zijn wil tot priester en in 395 tot medebisschop gewijd. Van 396 tot zijn dood in 430 was hij bisschop van de kerk van Hippo Regius. Ook in die functie bleef hij een sober kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijke woning. Augustinus stierf in 430 tijdens het beleg van Hippo door de Vandalen.

Invloed als theoloog en denker

Augustinus blijft een centrale figuur, zowel binnen het christendom als binnen de geschiedenis van het westerse denken. Zelf was hij beïnvloed door verschillende filosofische stromingen; Plato en het neoplatisme, het scepticisme, de Academie en de Stoa. De kracht van Augustinus lag in het feit dat hij nauwelijks werd beïnvloed door de Griekse christelijke denkers en zodoende zelf op creatieve wijze naar oplossingen zocht. In verschillende opzichten was hij een autodidact.

Latere theologen, zoals Thomas van Aquino, Johannes Calvijn en Cornelius Jansen, zijn sterk beïnvloed door het werk van Augustinus. De 16^e eeuwse reformatie, in gang gezet door Maarten Luther, zelf Augustijn, Calvijn en Huldrych Zwingli is gevormd op grond van Augustinus' denken. In hun leer over zonde en genade grepen deze reformatoren weer geheel terug op Augustinus.

Augustinus wordt door katholieken als heilige vereerd. Zijn feestdag is 28 augustus, de dag waarop hij in 430 te Hippo stierf. Hij is de beschermheilige van onder andere brouwers, drukkers, theologen en een aantal steden en bisdommen.



De geschiedenis van de Augustinusschool.



In 1905 besloot het kerkbestuur van de Josephparochie van twee panden aan te kopen aan de Josephstraat. Josephstraat 4 zou de nieuwe jongensschool worden. Op de herdenkingssteen bij de voordeur is nog te lezen dat de eerste steen in 1908 werd gelegd door Cornelia van de Loo en Henricus Peeters. Ook de gevelsteen laat zien dat Josephstraat 4 de oorspronkelijke plek van de Augustinusschool was.

In 1908 nam het bestuur van de RVKO de **Augustinusmeisjesschool** (gesticht in 1870) van de St. Josephparochie aan de Kruiskade over. Eerder al, in 1883 wordt besloten een jongensschool te stichten. Omdat de parochie verbonden was met de St. Antoniusparochie in Delfshaven, waren jongens die geen schoolgeld konden betalen niet welkom op scholen van het r.k. Parochieel Kerkbestuur van Rotterdam. Besloten werd dat de bestaande meisjesschool en het zusterhuis en het buitenterrein in eigendom werden overgedragen aan de RVKO.

De school werd ingericht als jongensschool. Op de vrij gekomen grond werden twee huizen gebouwd. Uit de huuropbrengst werd een fonds gevormd, waaruit men het schoolgeld voor arme kinderen bekostigde. In 1893 werd aan de Verlengde Kruiskade de **St. Josephschool** geopend voor ruim 200 leerlingen, waarvan er 50 waren overgekomen van de **St. Thomasschool** uit de Nadorststraat.

In 1913 werd aan de Josephstraat 24 en 26 de Engelbewaarderschool gebouwd. Tijdens de oorlog werd de school door de Duitsers in beslag genomen. In 1965 besloot men om in de Josephstraat 4 de Engelbewaarderleuterschool onder te brengen. De lagere school, die voortaan Augustinusschool heette, werd ondergebracht op Josephstraat 24 en 26.

Vanaf 1975 werden de plannen gestart voor nieuwbouw van de drie nieuwe scholen in de wijk. De Augustinusschool hoorde bij bouwlocatie B. De architecten van onze school waren de heren Girod en Groeneveld. De gemeente wilde naast de school een gymzaal bouwen.

In 1980 was het voorlopige ontwerp klaar. Omdat de nieuwe school op de plek van de oude school gebouwd moest worden, moest er eerst het nodige worden afgebroken. De kleuters van de Josephstraat 4 hoefden niet te verhuizen. De kinderen van de lagere school gingen tijdelijk naar noodlokalen in de Gouvernestraat en de Drievriendenstraat.

In 1983 wordt dan eindelijk gestart met de bouw van de nieuwe Augustinusschool. Deze naam zal voortaan gelden voor de nieuwe basisschool, zoals we die nu kennen. In 1984 is de school klaar in zijn huidige vorm. De school was echter wel te klein voor alle kinderen. Daarom moesten de lokalen van Josephstraat 4 en een dependance in de Batavier ook in gebruik genomen worden.

Vanaf schooljaar 2006-2007 gebruiken we de lokalen in Josephstraat4, Josephstraat 12-14 . De twee adressen zijn binnendoor via de personeelsruimte en een loopbrug te bereiken.



St. Josephschool (Josephstraat) Geopend 1 september 1893 Hoofd der school : Joh.F.A. Scheepens Aantal leerlingen : 230