

Algemeen

Onze school werkt met het programma van 'De Vreedzame School'. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat, waarin leerkrachten en kinderen zich prettig voelen en goed kunnen werken, en de vorming van actieve en 'betrokken' burgers.



U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

'De Vreedzame School' wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

De kern van 'De Vreedzame School' bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Maar hoewel er een lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle groepen, is 'De Vreedzame School' veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat

Op dit moment zijn wij bezig om 'De Vreedzame School filosofie' door te trekken naar 'De Vreedzame Wijk'. In januari 2015 zal een eerste stap gezet worden voor het vormen van een Kinderraad met onze collega-school uit de wijk.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.